

# Twée gedichten

PETER KORSMAN

## Halfling

het zijn de vormen  
de vertes in 't halfdonker  
die hun contouren afdoen

zich overgeven als soldaten  
met de brieven van trouw  
verdronken in hun zak

het licht loopt uit de schoenen  
en rond de zielzwarte plas  
flard muziek, flirt muziek  
mysterieus en helder

met een voet in de nacht  
en een arm in de dag  
voel ik mij vergeten

de uilen maken mij niet warm  
en de mensen laten me koud

in het halflicht  
sta ik vol, een halfling  
met een zegen geslagen  
met een vloek versierd

## Dubbelreis

vervul ik ons  
als hij het leven laat  
en niet meer zoekt of verkent  
een land waar mijn verlangen werkt  
hij kan gaan liggen, blijven, wonen?

mij kan tonen  
dat hij maar al te graag  
eerder de kogel had genomen  
had ik gekomen

als een aspirine  
nog niet uitgevonden  
tegen een pijn  
steeds niet erg genoeg  
tegen een huis  
elke winter  
steeds niet rot genoeg  
om het vee te verlaten  
me bij hem te voegen

zal ik dan buitenhuids gaan  
waar alle dalen en lanen  
poorten silhouetten  
zielsomtrek zijn

omdat hij en dus ik  
er al sliep, al zag, al ging

