

# Gedicht

HEIN VAN DER SCHOOT

Huis

Ik weet nog hoe het land zich plooid  
een slabber rond het ouderlijk huis  
de hemel die wind en zonlicht strooid  
mijn moeder achter het fornuis

Hoe tinkelend zacht de regen verleidde  
de glinstering, het bewasemde glas  
waarin het kleine kon gedijen  
hoe onontdekt dit alles was

Ik drink de thee, weet duizend dingen  
hun lengte en hun breedtegraad  
vanwaar de wind vanmiddag waait

De luiken open, herinneringen  
mijn denkraam als een honingraat  
waarin verleden heden aait