

Twee gedichten

WILLEM WITTEVEEN



Willem Witteveen. Houtsnede. Foto: Erik van der Burgt/Verbeeld.

Droom, rivier et cetera

De droom is een rivier die
achter
de tuin van de gedachten
stroomt.

Goed, het is een droom, ik weet het.
Toch is het of ik iets hoor ruisen
voorbij
de takken van de appelboom.

Iets dat geen wind is en geen straatlawaai
op afstand tot een zucht gecompriëerd.

Iets als het draaien van het wiel der eeuwen



wegen der vrijheid 2008

De dageraad voorafgaan aan de daad

Hoe de droom zich voortbewoog:
op stelten,
hangend aan een zijden draad,
naar adem happend onder water zwemmend,
getallenreeksen toetsend uit de losse pols,
virtueel,
langs eindeloos vertakte wortelstelsels
water dragend
naar die ene cel.